



Nyhedsbrev november 2024

Læsø Skole & SFO

Kære Alle

Nu nærmer december sig med hastige skridt, og på Læsø skole og SFO glæder vi os til en måned fyldt med julehygge, glade stunder og små magiske øjeblikke både i og uden for skolen.

Husk lys på cyklen!

Vi er nået til den tid på året, hvor cyklen skal have lys på. Desværre oplever vi, at flere af vores elever mangler lys på cyklen, når de kører til skole. De mørke morgener og eftermiddage gør det svært for bilister at få øje på cyklister uden lys – især vores skolebørn er udsatte, når de cykler til og fra skole. Uden lys på cyklen bliver de næsten usynlige i trafikken.

Husk at tjekke, om dit barns cykel har fungerende for- og baglys. Det kræver en lille indsats, men det gør en kæmpe forskel for deres sikkerhed.

Lad os passe på de små i trafikken – lys redder liv!



Nyhedsbrev





Klippeklistedag – onsdag den 27. november

Denne dag forvandles skolen til et sandt juleværksted, hvor vi i fællesskab skal lave julepynt og pynte op. Som nævnt i invitationen håber vi, at mange af jer har lyst til at kigge forbi og gøre dagen endnu hyggeligere. Vi serverer lune æbleskiver og varm kaffe/te – husk gerne at tage din egen kop med! Lad os sammen skabe en stemning, der dufter af gran og peberkager.



Morgensamlinger med julestemning

For at tælle ned til juleferien har vi besluttet at holde morgensamling tre mandage i december: den 2., 9. og 16. Hver morgensamling starter kl. 08:00. Her vil vi synge julesange og læse op af en julehistorie, som både børn og voksne kan nyde. Forældre er hjerteligt velkomne til at deltage og sprede lidt ekstra juleglæde på Læsø Skole disse dage. I julehistorien skal vi møde de to nisser Anton og Astrid, der bor i sumpen bag skolen.

Anton, stor og lidt klodset med sine tunge nissefødder, elsker store dekorationer. Han kan bære hele juletræer på egen hånd, og der er intet, han nyder mere, end at se børnenes glade ansigter, når de opdager hans værk. Han forestiller sig deres frydefulde udråb, og hans øjne lyser op af stolthed hver morgen, når de hemmelige dekorationer afsløres.

Astrid, lille og hurtig som en skygge, er fuld af nysgerrighed og fantasi. Hun har en særlig glæde ved de små detaljer og fniser for sig selv, når hun spreder små stjerner og gemmer nissehuer de mest uventede steder. For hende er det hele en leg, og hun elsker at forestille sig, hvordan børnene må undre sig, når de opdager hendes spor.





I skolens mørke, hvor magien gror,
små nissefødder i stilhed bor.
Gran og stjerner, en hemmelig hånd,
skaber julestemning, et magisk bånd.
Fra sumpens dyb, hvor skygger gror,
lister Anton frem, mens natten bor.
Astrid spreder små magiske spor,
som børnene følger med smil og ord.

Luciadag – fredag den 13. december

På Luciadagen vil vores 4. og 5. klasser gå Luciaoptog i vores samlingsaal klokken 08:00 – forældre er velkomne. Eleverne øver flittigt, og vi glæder os til at opleve denne smukke tradition, som fylder skolen med lys og ro. Efter de har sunget på skolen, tager de videre til børnehuset for at synge for øens mindste børn og besøger plejehjemmet for at synge for vores ældste borgere.





Sidste dag inden juleferien

Fredag den 20. december har vi sidste skoledag inden juleferien. Det er en klasselærer dag med forskellige julehyggeaktiviteter både i og uden for klasserne. Traditionen foreskriver, at vi denne dag går i kirken til en julegudstjeneste – mere information om dette følger, når vi nærmer os. På denne dag vil vi ønske hinanden en rigtig glædelig jul.

Jeg håber, I vil være med til at gøre december måned helt særlig – en måned fyldt med glæde, nærvær og fællesskab. Lad os sammen tænde lys i vintermørket og skabe minder, der varmer længe efter jul.

Bedste hilsner

Karsten

